

1956-09-02

AFSENDER

Olga Wagner

MODTAGER

Jens Ferdinand Willumsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

Lyngby (Danmark)

Modtagersted:

Cannes (Frankrig)

Omtalte personer:

Michelle Bourret

Omtalte steder:

J.F. Willumsens Museum

Arkivplacering:

J.F. Willumsens Museum

Arkivkasse: B/I/1 - Wagner

DOKUMENTINDHOLD

Olga Wagner har set billeder af Willumsens Museum i Politiken. Hun går dermed ud fra, at han kommer hjem til museets indvielse. Frederikssunds borgmester vil sende bud efter Thorvaldsens skitse, når tid er. Olga bevæger sig rundt med to stokke og kan kun lave småtegninger. Lyngby er ikke til at kende længere. Haverne er halveret, stationen flyttet, og hvor der før var marker, er der nu boligkvarterer.

TRANSSKRIFTION

Lyngby d. 2. 9. 56

Kære Willumsen!

Den 7. skal ikke gaa hen uden hjertelig Lykønskning fra mig og gid De maa fejre Dagen i godt Humør og uden Sygdom. Nu begynder jeg virkelig at tro paa at Museet snart bliver færdigt, for i Dag har jeg set Billederne af Bygningen i Politiken og til Indvielsen gaar jeg ud fra, at De kommer hjem. Jeg har jo fortalt Dem, at Thorvaldsens Skitse ogsaa kommer til Museet, Borgmesteren har lovet at sende Bud efter den, naar Tiden kommer. Hvad mig angaar finder jeg det højest besværligt at blive gammel. Gaa kan jeg endnu med mine 2 Stokke, men ikke ret godt og det værste er, at jeg ikke kan arbejde i Faget andet end lave nogle smaa Tegninger, og de maa ikke tage alt for lang Tid, for saa faar jeg alt for ondt i Ryggen. Lyngby kan De ikke kende igen, der er Huse overalt, hvor der var Marker, Haverne er der taget det halve af og Sorgenfri Station er flyttet længere mod Nord; kun Vejen, som vi bor paa, er endnu den samme, kun er den lukket i den ene Ende og det bevirker, at her er stille, men nu skal den alligevel snart have nyt Navn. Familien haaber jeg dog, at De kan kende, kom selv og se. Vi længes ofte efter Dem og Madame Bourret. Alle gode Ønsker fra Deres hjertelig hengivne Olga Wagner.

Lynsby d. 2. 9. 56

Kære Willumsen!

Den 7. skal ikke gaa hen uden  
hvertelig Lykkeønsking fra mig  
og giv De maa fejre Dagen  
i godt Humør og uden Syg-  
dom. Nu begynder jeg virkelig  
at træ paa at Museet snart  
bliver færdigt, for i Dag har  
jeg set Billederne af Bygning-  
en i Politiken og til Indvielsen  
gaar jeg ud fra, at De kommer  
hjem. Jeg har jo fortalt Dem,  
at Thorvaldsens Skitse ogsaa  
kommer til Museet, Borgmeste-  
ren har lovet at sende Bud efter  
Den, naar Tiden kommer.

Hvad mig angaar finder jeg det  
højt besværligt at blive gam-  
mel. Gaa kan jeg endnu med  
mine 2 Stokke, men ikke ret  
godt og det værste er, at jeg ikke  
kan arbejde i Faget andet end  
lave nogle smaa Tegninger,

og de maa ikke tage alt for  
lang Tid, for saa faar jeg alt  
for ondt i Ryggen.

Lyngeby kan De ikke kende  
iger, den er fluse overalt, hvor  
der var Marken, Glaverne er  
der taget det halve af og Sorgen-  
fri Station er flyttet længere  
mod Nord; kun Vegen, som vi  
bor paa, er endnu den samme,  
kun er den lukket i den ene Ende,  
og det bevirker, at her er stille,  
men nu skal den alligevel  
snart have nyt Navn. Fami-  
lien haaber jeg dog, at De kan ken-  
de, kom selv og se. Vi længe  
ofto efter Dem og Madame Bourret.  
Alle gode Ønsker fra Deres

hyertelig hengivne

Olga Wagner.