

1938-12-19

AFSENDER

Marie Henriques

MODTAGER

Jens Ferdinand Willumsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Omtalte personer:
Michelle Bourret
Karen Hannover
Erick Struckmann

DOKUMENTINDHOLD

Henriques lever tilbagetrukket og deltog ikke i mødet ang. Willumsens Museum. Hun er dog blevet fortalt, at staten og kommunen vil arbejde videre med planen, hvis museumsbyggeriet bliver sat ned til 300.000 kr. Henriques har på fornemmelsen, at Willumsen ikke vil gå med til dette. Nu venter hun spændt på at høre, hvorledes han forholder sig til det. Hendes sind er tungt, og hun påpeger, at en museumsplanlægning, der forlanger en tro på fremtiden, passer dårligt ind denne mørke tid.

TRANSSKRIFTION

¹

Kære Willumsen! Jeg kom ikke til mødet, jeg gaar slet ingen steder for tiden. Gærne havde jeg været der. Men gennem Struckman og Karen Hannover har jeg hørt derom. Det er jo en forfærdelig tid at komme frem med saadan plan, der forlanger lys og opgang, og tro paa fremtiden. I øjeblikket? Jeg har aldrig mødt en saadan depression. Man tør knap se hinanden i øjnene. Mit lette sind er tungt som aldrig før. Saa vi kunne let blive enige om, at øjeblikket for musæumsmødet kunde ikke være uheldigere end netop nu i denne kivets og ufredens tid. Saa vidt jeg forstaa, mener man at vist udgiften kan sættes betydelig ned (nævntes der ikke tre hundred tusind kr?) da mente staten og kommunen at turde tage sagen op. Men kender jeg ret min kære ven Willumsen, da hører han ikke til dem, som let forandrer en lagt plan. At jeg, med uhyre spænding, venter Deres svar, og hvad virkning alle disse udtalelser har gjort paa Dem, kan De

nok forstaa, netop nu da mine private forhold gør at jeg lever meget tilbagetrukket og kun ser faa mennesker.

Mine tanker er meget hos Dem i denne tid. De er jo et saa storslaaet menneske, en saa stor kunstner, at hvad De beslutter, vil jeg kunne forstaa.

Nu sender jeg Dem og Mdm Bourret en hjærtelig julehilsen, og haaber det ikke maa vare for længe inden jeg hører fra Dem.

Deres meget hengivne

Marie Henriques

19/12.38.

¹ Willumsen har skrevet med blyant: 19 Dec 1938

19 Dec 1938

Kære Willumssen! Jeg kom
ikke til mødet, jeg går slet
ingen steder for tiden. Garus
havde jeg været der. Men garu
ven Stueknaus og Harenskild
wover har jeg hørt derom.
Det er jo en forfærdelig tid at
komme frem med sådanne
planer, der forlanger lys og op-
gav, og tro på fremtiden
og jødelinnet. Jeg har aldrig
nødt en sådanne depression.
Man tør kun se hindringer.
Jeg har mit lille selskab er meget
komme aldrig før. Saa vi kunne
let blive enige om, at arbejdet
for mødernes mødet kun
ikke være uheldigere end det
vi. Saa vidt jeg forstaa, veer
vian at vist indgiftene kan
sattes betydelig ned (uover-
der ikke tre hundrede tusind
kr?) da mente staterne kommu-
nen dog at turde tage sagen
op. Men kunde jeg net min
kære ven Willumssen, som let
har ikke til den plan.
forvædren end lagt plan,
at jeg, med ubryde spænding,
venter lene svar, og hvad vil
ning alle disse udtalelser?
har gjort på dem, kan de

nok foretaa, uetop nu, da
mine private forhold gør sig
jeg lever meget tilbageskrub
bet og kun ser få ulemme-
sker.
mine tanker er meget hos
dem i denne tid. De er jo et
saa storstaaet menneske,
en saa stor kunstner, at
hvad De beslutter, vil jeg
kunne foretaa.
Nu sender jeg Dem og Uden-
boret en hjertelig hilsning,
og naaer det ikke maaske
vare for længe inden jeg hører
fra Dem.
Læs meget hengiven
Marie Hennings

19/12.38.