

1925-02-20

AFSENDER

Anne Marie Carl Nielsen

MODTAGER

Edith Willumsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Omtalte personer:
Peter Hertz
Karl Madsen
Carl Nielsen
Jens Ferdinand Willumsen

Arkivplacering:
J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: A/II/5 - NO

DOKUMENTINDHOLD

Willumsen kan ikke komme til enighed med Statens Museum for Kunst mht. bestemmelserne for Det Store Relief. Han ligger syg i Nice, og Anne Marie Carl Nielsen tænker på ham. Hun har et forslag, som hun tror vil kunne løse Willumsens problem med museet.

TRANSSKRIFTION

Kjære Fru Willumsen

Tak for sidst og for al Gjæstfrihed og Venlighed. Vi har været så bedrøvede over at høre at Willumsen ikke er rask forhåbentlig er det nu bedre.

Vi vilde gerne have nåt at komme endnu en Gang til Nice men måske vi ikke en Gang kunde få Lov at hilse på Willumsen hvis han lå med Feber. Vil De ikke nok sende os et Kort hvordan det går. –

Sig til Willumsen at han ikke må lade sig formeget gå på af de rent praktiske økonomiske Ting. Hovedsagen er jo at han har gjort og gjør Tingen færdig så kommer det andet nok i Orden. Jeg kjender af Erfaring hans Kvaler med en Komite for hvem det i Virkeligheden (det kunstneriske er en ret ligegyldig Ting) og som trækker alt ud Måneder halve hele År.

Jeg har tænkt meget over Tingen og vilde så gjerne kunne hjælpe. Jeg har også et, som jeg synes, fornuftigt Forslag. Men nu får jeg jo ikke Lejlighed til at drøfte det med Dem. Nu rejser jeg jo hjemad. Jeg skal se at få Lejlighed til at pirre ved Karl Madsen og Hertz; - så de rører på sig. – Vi rejser i Dag over Piacenza og Noritalien hjem.

Hjertelige Hilsener og godt Mod ingen kan ved nok så meget Modstand tage det man har gjort godt fra en eller forringe det. – Carl sender med mig hjertelige Hilsener

God Bedring kjære Willum

Deres

Anne Marie Carl-Nielsen

20/2 1925

Kjære Frøe Willumsen

Tak for Lidet og for al Gjestfrihed og Venlighed
Vi har været så bedrøvede over at høre at Willumsen
ikke er nær for håbentlig er det nu bedre.

Vi vilde gjerne have nået at komme endnu
en Gang til Vice men måske vi ikke er Gang
Kunde få Lov at høre på Willumsen hvis
han lå med Feber. Vil de ikke nok sende
os et Kort hvordan det går. —

Lig til Willumsen at han ikke må lade
sig formeget gå på af de rent praktiske
økonomiske Ting. Hovedsagen er jo at han
har gjort og gjør Tingene ferdig så kommer
det andet nok i Orden. Jeg kjender af
Erfaring hans Svaber med en Komite
for hvem det i Virkeligheden (det Kunstneriske
er en ret lige gyldig Ting) og som træder
alt ved Månen halve hele etc.

Jeg har tænkt meget over Tingene og vilde
så gjerne kunne hjælpe. Jeg har også et,
som jeg synes, fornuftigt Forslag. Men man
før jeg jo ikke tegner med at drøfte det med
Dem. Nu rejser vi jo hjem ad. Jeg skal
se at få tegning med til at give med
Karl Nielsen og Thors; - så de bliver
nu sig. -

Vi rejser i Dag over Piacenza og
Verona hjem.

Ugentlige Talsmen og godt held ingen
Ran med nok så meget forstand tager
det man har gjort godt fra en eller forring
det. - Carl rejser med mig Ugentlige
Talsmen Dem Gaad Bedring Hjerte William

Arne Marie Carl Nielsen

20/2 1925