

1936-04-30

AFSENDER

Johannes Vilhjelm

MODTAGER

Jens Ferdinand Willumsen

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
København (Danmark)

Modtagersted:
Nice (Frankrig)

Omtalte personer:
Emil Bønnelycke
Frederik Graae
Erick Struckmann

Arkivplacering:
J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: B/1/4 - JFW's
Korrespondance om museet 1927-
1942

DOKUMENTINDHOLD

Wilhjelm har taget fat på museumplanerne igen, og han har haft en længere samtale med Erick Struckmann derom. De blev enige om at drøfte mulighederne med departementschef Frederik Graae, som nærer en varm interesse for Willumsens kunst.

TRANSSKRIFTION

30 April 36.
Gothersgade 143.⁴ K.

Kære Willumsen!

Tak for Deres Brev af 20 April. Ja! jeg kan nok forstaa, at De ikke fandt mit forrige Brev synderlig opmuntrende, men jeg maatte jo give Dem klare Oplysninger, selv om jeg ikke syntes, at det var morsomt at fremkomme med dem.

Men nu har jeg taget fat igen, idet jeg i Forgaars var saa heldig at faa en længere Samtale med Struckmann. Han ligger saa meget paa Rejser, at han undertiden er svær at fange.

Jeg henvendte mig alene til ham, fordi jeg synes, det er bedre at debatere paa to Mands-Haand, end hvis man er flere, og saa fordi jeg synes at vor Opfattelse nærmer sig hinanden mest. Vi blev saa enige om, at han skulde forsøge under Haanden og helt privat at faa Dp.chef Graae til at give sin Mening tilkende om det Forslag som De sendte mig i Deres forrige Brev. Struckmann gjorde stærkt gældende, at Dp.chef Graae er den

stærke Mand i Ministeriet, og at han nærer varm Interesse for Deres Kunst. Lad os nu se hvordan Dep.chef Graae stiller sig til Sagen.

Struckmann skriver saa til Dem derom, naar han har talt med ham.

Disse Linier, som jeg sender Dem i Dag, skriver jeg kun for at De kan vide, at jeg stadig bestræber mig for at holde Liv i Sagen og haaber paa, at vi under en eller anden Form naa[r] frem til et Resultat.

Her begynder endelig Kastanietræerne at grønnes efter et langt og koldt Foraar.

Jeg haaber, at De har det godt og sender Dem de venligste Hilsner Deres hengivne

Johannes Vilhjelm.

Forfatteren Bønnelycke kommer maaske en Dag og hilser paa Dem og bringer Dem Hilsner fra mig

30 April 36.
Gathersgade 143⁴ K.

Kære Willimssen!

Tak for Deres Brev af 20 April. Ja! jeg kan
nok forstaa, at de ikke fandt mit forrige
Brev rydende opmuntrende, men jeg maatte
ji give Dem klare Oplysninger, alle den jeg
ikke syntes, at det var morsomt at fremsætte
med Dem.

Men nu har jeg taget fat igen, idet jeg i Forgaard
er saa heldig at faa en længere Samtale med
Strickmann. Han ligger saa meget paa
Ryg, at han undertiden er saar at faa.
Jeg henvendte mig alene til ham, fordi jeg
synes, det er bedre at debattere paa to Mand-
Haand, end hvis man er flere, og saa fordi
jeg synes at vor Opfattelse nærmest sig hin-
anden mest. Vi blev saa enige om, at han
skulde forsøge under Haanden og helt
privat at faa Dp. chef Graae til at give sin
Meening tilkende om det Forslag, som de
sendte mig i Deres forrige Brev. Strickmann
gjorde, stork galdene, at Dp. chef Graae er den

Meddelelse i Ministeriet, og at man
vorer paa Interesse for Deres Kunst. Lad
at være hoort om Dyr. chef Graec stiller sig til
Sagen. Strickmann skriver paa til Dem derom,
naar han har talt med ham.

Dinse Linné, som jeg sendte Dem i Dag, skriver
sig Kines for at de kan vide, at jeg stadig be-
stræber mig for at holde Liv i Sagen og haaber paa,
at vi findes en eller anden Form naar's frem
til et Resultat.

Hes begynder endelig Kastanietreerne at
grønne efter et langt og kaldt Forsaar.
Jeg haaber, at de har det godt og sendt Dem
de venligste Hilsener

Deres hengivne
Johannes Willjelen.

Forfatteren Bismarcks Kammer maaske en Dag
og villes paa Dem og bringer dem Hilsener fra mig