

1901-05-31

AFSENDER

Johan Rohde

MODTAGER

Jens Ferdinand Willumsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

København (Danmark)

Omtalte personer:

Den Frie Udstilling

Agathe Rohde

Omtalte steder:

Abruzzo, Italien

Rom, Italien

USA

Arkivplacering:

J.F. Willumsens Museum

Arkivkasse: A/III/1 - R

DOKUMENTINDHOLD

Willumsen har det svært i Amerika, og han overvejer at rejse hjem. Han har foreslået Rohde, at de laver et samarbejde, og Rohde er positiv overfor et samarbejde. Han skal dog rejse til Italien i løbet af sommeren, og han lokker Willumsen til at rejse med. Udvalget på Den Frie Udstilling har været godt i år, men besøgstallet tarveligt.

TRANSSKRIFTION

31.V.1901

Silkegade 13<sub>II</sub>

Kjøbenhavn.

Kjære Ven.

Endelig kom der da et Livstegn. Først kom et af mine Breve til Dem retour. Dernæst den Bog, jeg sendte dem til Julen (jeg var allerede saa smaat begyndt at skjælde Amerikanerne ud for Tyveknægte – jeg gør nu Afbigt for mine daarlige Tanker om dem) – men stadigt ikke et Ord fra Manden selv.

Og nu da der endelig kommer et Brev, er det jo kun et sørgeligt; Thi jeg forstaar af Deres Ord, at det har været et i alle Henseender drøjt Foraar for Dem; men uventet kommer det mig ikke. Thi at Forholdene skulle stille sig anderledes nu end for et Aar siden, syntes det mig ganske urimeligt at vente. –

Men det kan nu ikke nytte at ræsonere bagefter. Nu er det sket, og naar De igjen gaar tilbage over Atlanten, kommer

De vel i hvert Fald ikke tomhændet paa Erfaring.

De tænker altsaa paa at komme hjem og spørger, om vi skulde slaa vore Pjalter sammen. Ja, kjære Ven, jeg vil gjerne være sammen med Dem paa en Studierejse om mine Planer ellers falder sammen med Deres.

Jeg skal sige Dem, hvad jeg tænker paa. Før sidst i August kommer jeg ikke fra Byen, da jeg skal have forskjellige Arbejder gjort færdige i de næste to Maaneder. Til den Tid har jeg lovet min Søster at rejse med hende til Italien. Hun rejser hjem efter to Maaneders Forløb; jeg bliver imidlertid dernede til Jul. Har De Lyst til at være sammen med mig dernede? Oktober. November. December tænker jeg at være i Rom eller i Omegnen. Vil De være i Bjergetegnen, er der jo ret høje og vilde Bjerge ikke langt fra Rom inde i Abruzzerne.

Men herom kan vi jo tale nærmere; jeg bliver i altfald foreløbig hjemme her i Kjøbenhavn.

Af nyt er der intet her. –

Den frie Udstilling syntes jeg var rigtig god iaar. Der var en Del unge med

og nogle ret gode Normænd, og Lokalet var pakfuld af Arbejder; desværre har Besøget været meget tarveligt; men det er vel et Tidens Tegn.

Tab nu ikke Humøret derovre. Nu tjener De vel lidt Penge ved denne her Hest; og slut saa hellere af i Tide og kom hjem. Her venter vistnok ikke i Øjeblikket store Opgaver paa Dem, men jeg kan ikke tro andet end, at De altid her vil kunne finde en kunstnerisk Virksomhed, der kan give Dem Brødet, uden at De behøver saa ganske at sænke Ideens Fane, hvilket vel sagtens vilde blive den uundgaelige

Følge af et længere Ophold i America –

Men lad mig nu snart igjen høre lidt fra Dem, De har dog formodentlig noget at berette, hvad jeg ikke har. – slet ikke.

Den retournerede Bog sender jeg Dem nu tilbage, om den saa kan finde Dem.

Venlige Hilsner fra

Deres hengivne

Johan Rohde

31. v. 1901  
Silkegade 13  
Kjøbenhavn

Kjære Ven.

Endelig kom der da et Livstegn. Først  
kom et af mine Breve til Dem velbes.  
Dernæst den Bog, jeg sendte Dem til Jule-  
ten [i var allerede saa omend begyndt at  
syndes Amerikanerne ind for Tyrolerne -  
jog gjør mig Aflyst for mine daarlige Tanker  
om dem] - men stadigt ikke et Ord fra  
Mauden selv.

Og nu da der endelig kommer et Brev, er  
det jo tem et sørgeligt; Thi jeg forlader  
af Dens Ord, at der har været et i alle  
Kensende Trost Foraar for Dem; men  
indvundet kommer det mig ikke. Thi at  
Forholdene skulde stille sig anderledes nu  
end for et Aar siden, syntes det mig  
ganske urimeligt at vente. -

Men det kan nu ikke nytte at resonere  
højere. Nu er det sket, og naar De  
igen gaar tilbage over Atlanten, kommer

De vil i hvert fald ikke tomhendet paa  
Erfaring.

De tænkes altsaa paa at komme hjem og  
spørge, om vi skulle staa vor Fjælle sam-  
men. Ja, kjer Ven, jeg vil gjerne være  
sammen med Dem paa de Studieris-  
ene mine Plante eller falde sammen med  
Dem.

Jeg skal sige Dem, hvad jeg tænker  
paa. For sidst i August kommer jeg  
ikke fra Byen, da jeg skal have forlydte  
Arbejde gjort færdigt i de næste to Maa-  
neder. Til den Tid har jeg lovet min Sø-  
ster at rejse med hende til Italien. Hun  
reiser ~~imidlertid~~ hjem efter to Maaanedes For-  
løb; jeg bliver imidlertid derned til Jul.  
Har De lyst til at være sammen med  
mig derned? Oktober. November. December  
tænkes jeg at være i Rom eller i Neapel.  
Vil De være i Benevento, er det jo vel  
næsten og vilde Bjerget ikke langt fra Rom  
inde i Abruzzene.

Men herom kan vi jo tale nærmere; i  
brev; ialtfald foreløbig hjemmel her i Kjøben-  
havn.

Af nyt er der intet her. —

Den fri Udstilling synes i var rigtig god idé.  
Der var en Del unge med og nogle vel  
gode Normænd, og Idealen var passende af  
Arbejder; ~~men~~ desværre har Besøget været  
meget Færvelst; men det er vel et Tidens  
Tegn.

Tab om ikke Humøret derover. Vi tjener  
De vel lidt Penges ved denne her Hest;  
og slut saa heller af i Tide og Kom  
Hjem. Her under vistnok ikke i Pjakkethed  
stor Opgave kan Dem, men i  
kan ikke tro andet end, at De alligevel  
her vil kunne finde en kunstnerisk  
Videnskabelighed, der kan give Dem Brød-  
det, uden at De behøver saa ganske  
at søge Ideens Tæne, hvilket vil  
sagens vilde blive den uændgæselig

Følge af et længe Ophold i America

Men lad mig nu snart igjen høre lidt fra  
Dem, De har dog formodentlig meget  
at berette, hvad I ikke har. — det  
inter.

Den skønneste Bogen sender I Dem  
nu tillige, om den saa kan finde  
Dem.

Venlig Hilsener fra

Deres hengjeme

Jonas Rønde