

1947-04-04

AFSENDER

Jens Ferdinand Willumsen

MODTAGER

Viggo Jarl

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
Cannes (Frankrig)

Modtagersted:
Humblebæk (Danmark), København
(Danmark)

Omtalte personer:
Michelle Bourret
Johan Nordahl Brun

Arkivplacering:
J.F. Willumsens Museum
Arkivkasse: C/1/4 - Nordahl Brun

DOKUMENTINDHOLD

Willumsen har færdiggjort skitsen til Biskop Nordahl Brun, som han skal modellere i København. Viggo Jarl har i sin tid lovet Willumsen at anskaffe ham et passende atelier i København, hvilket Willumsen gør Jarl opmærksom på.

TRANSSKRIFTION

Villa "Le Lido"
Route de Fréjus
Cannes.

France (A·M). 4 April 1947

Kære Viggo Jarl.

Skitsen til Nordal Brun er nu kommen til København.

Omkring den 1 Juni vil jeg selv være der, og kan saa ved den Dato, omtrent, begynde paa at modellere selve Statuen.

De lovede at skaffe mig et Atelier med de nødvendige Sager, som Kavalletter, Jævnstativer, Ler i brugbar Stand, d.v.s. opblødt og banket m.m. Til de nødvendige Sager hører ogsaa en ung Billedhugger, der kan hjælpe mig med at bygge Statuen op – paa min Maner – Jeg vil som sædvanlig, anvende megen Gibs og Gibslærred.

Fortæl mig nu om dette kan lade sig gøre.

Jeg har ikke hørt fra Dem i snart et Aar.

Maaske er De stadig paa Rejse. Man siger at De er i Indien. I saa Fald har De sluppet for en meget slem Vinter. Ogsaa her har der været ubehageligt, ikke saa megen Frost; men Mørke og Regn.

Jeg haaber at De har det godt.

Mange Hilsner fra M^{me} Bourret.

Og vær selv hilset paa det hjærteligste fra Deres gamle Ven

J.F. Willumsen.

Villa „de Lido“
Route de Fréjus
Cannes.
France (A.M).

4 April 1947

Kære Viggo Jørg.

Skitsen til Nordal Brun er nu kommen
til København.

Omkring den 1 Juni vil jeg selv være der,
og kan saa ved ^{dem} Dato, omtrent, begynde paa at
modellere selve Statuen.

De lovede at skaffe mig et Atelier med
de nødvendige Sager, som Kavalletter, Jern-
statuier, der i brugbar Stand, d.v.s. opblødt og
banket m, m.

Til de nødvendige Sager hører ogsaa en ung
Billedhugger, der kan hjælpe mig med at bygge
Statuen op — paa min Måne! — Jeg vil som
sædvanlig anvende megen Gips og Gipslævred.

Fortæl mig nu om dette kan lade sig gøre.

Jeg har ikke hørt fra Dem i snart et Aar.
Maaske er De stadig paa Rejse. Man siger
at De er i Indien. I saa Fald har De sluppet
for en meget slem Vinter. Ogsaa her har der
været ubehageligt, ikke saa megen Frost, men
Mørke og Regn.

Jeg haaber at De har det godt.
Mange Hilsener fra Mme Bourret.
Og vær selv hilset paa det hjerteligste fra Deres
gamle Ven

J. F. Willumsen.