

1897-06-29

AFSENDER

Jens Ferdinand Willumsen

MODTAGER

Johan Rohde

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

Hellerup (Danmark)

Omtalte personer:

Den Frie Udstilling

L. Zeuthen

Arkivplacering:

Tilg. 392, Håndskriftsamlingen, Det

Kgl. Bibliotek.

DOKUMENTINDHOLD

Afventer resumé

TRANSSKRIFTION

Hellerup d 29 juni 97

Kære Rohde.

Hvad bliver det til! jeg hører intet fra nogen Side, synes De at vi kan forsvare det overfor vore Parthavere. Gider Zeuthen intet gøre mere i Sagen eller har De sammen med ham bestemt et eller andet?, hvorfor faar jeg intet at vide derom. For mit eget Vedkommende, har jeg tænkt at trække mig tilbage fra Tillidshværvet, idet jeg trækker mig tilbage har jeg tænkt at maatte meddele Parthaverne at jeg ikke kan forsvare at Forretningsudvalget er ørkesløst og at man maa vælge en anden. (jeg har næsten faaet

overtalt en Mand til at overtage min Plads.) da jeg ikke er i Stand til at rokke Noget ud af sin Dvaletilstand. Hvorfor Fanden skal alt hvad Danske rører ved syne hen og sove ind eller blive saa gammelmandsagtigt at det knapt kan slentre hen ad en slagen Landevej.

Lad dog den frie Udstilling vise Ungdom og Friskhed, Lad os jage de Elementer bort som sætter Svamp i den, vil De selv holde den frisk, da maa De maa tage bedre fat, da De i Foraaret kom til at ordne Udstillingen tog de frisk og kraftigt fat; er Kræfterne allerede brugte op? Jeg haaber det ikke!

Skriv mig til hvad der er gjort eller bestemt i de sidste fjorten Dage, eller, ved Gud, jeg gider ikke se, eller høre Tale, om, den frie Udstilling mere.

Deres hengivne

J.F. Willumsen.

Hellerup d 29 juni 97⁹

Kære Rohde.

Hvad bliver det til! jeg hører intet fra nogen Side, synes De at vi kan forsvare det over for vore Parthavere. Gider Genthen intet gøre mere i Sagen eller ^{har} De sammen med hende bestemt et eller andet, hvorfor faar jeg intet at vide derom.

For mit eget Vedkommende, har jeg tænkt at trække mig tilbage fra Tillidskorpset, idet jeg trækker mig tilbage har jeg tænkt at maatte meddele Parthaverne at jeg ikke kan forsvare at Forretningsudvalget er örkesløst og at man ^{maa} vælge en anden (jeg har næsten faaet

overtalt en Mand til at
indtage min Plads, da jeg
ikke var i Stand til at røkke
noget ud af sin Dvaletilstand.
Hvorfor Fanden skal det hvad
Danske vover ^{net} sig og sove
ind eller blive saa gammelmands
agtigt at det knapt kan sleutne
hen ad en slagen Landvej.
Lad dog den frie Udtelling vise
Ungdom og Friskhed, Lad os
jage de Elementer bort som
sætter Svamp i den, vil De
selv holde den frisk, da maa
De maa tage bedre fat, da
Du i Foraaet kom til at ordne
Udtellingens tog Du frisk og
kraftigt fat. Er Kvafterne allerede
brugte op? Jeg haaber det ikke!

Skriv mig til hvad du er
gjort eller bestemt i de sidste
fjorten Dage, eller ved Gud,
jeg gider ikke se, eller høre
tale, om, den frø Udsælling
mere.

Deres hengivne

J. F. Willumsen.