

1886-02-05

AFSENDER

Jes Jacobsen

MODTAGER

Jens Ferdinand Willumsen

FAKTA

Dokumenttype:

Brev

Sprog:

Dansk

Afsendersted:

Aabenraa

Omtalte personer:

Charlottenborg

Frederik Hendriksen

H.C. Vantore

Arkivplacering:

J.F. Willumsens Museum

Arkivkasse: A/II/1 - J

DOKUMENTINDHOLD

Jacobsen har det godt hjemme i Aabenraa, hvor han let kan komme ud i den fri natur. Han savner dog Willumsen og Hansen (H.C. Vantore) til tider. Jacobsen maler på et nyt billede, som han håber kan blive optaget på forårsudstillingen på Charlottenborg. Han ønsker derudover at få gengivet en skitse i udstillingens katalog.

TRANSSKRIFTION

Aabenraa, d. 5 Febr. 86

Naa kjære Villumsen!

Hvordan har Du det egentlig?

Jeg ønsker Dig godt Nytaar! derfor håber det må være og blive så.

Jeg har det temmelig godt; jeg længes jo nok sommetider efter Samlivet med Jer derovre, Dig og Hansen. Og så er jeg mange Gange ikke oplagt til at male eller tegne, men det går jo nok. Kommer jeg nu ikke måske sammen med Jer, har jeg måske andre Ting og glæde mig over som I ikke har så meget af, blandt andet har jeg nemt ved at komme ud I den fri Natur, både Mark og Skov. Der er det stortartet nu, jeg kan snart ikke tænke mig nogen jordisk Maler, der kan gjengive sådanne Stemninger. Jeg vil naturligvis heller ikke nu forsøge at fortælle Dig sådant i Ord.

Du er vel flittig; men når Du svarer fortæller Du mig

vel ikke hvorpå Du arbejder – hvilket jeg heller ikke kan fortænkte Dig – og jeg ved også at det er det rigtigste i visse Henseender, derfor tier jeg også stille nu. Jeg fortæller kun at jeg i disse Dage har fået anlagt et nyt Billede, – som jeg forresten i længere Tid har ønsket at male – og som jeg håber at få færdig til Foraarsudstillingen.

Nu er der nok fra F. Henriksen kommen Indbydelse til at levere eller indsende Tegninger til illustreret Katalog. Vil Du ikke når Du nu skriver meddele mig når Fristen for Indsendelsen af Tegninger dertil udløber; men lad det så ikke vare for længe, for jeg vil nok vide hvordanne Du har det.

Jeg har ikke sådan noget mere at fortælle Dig nu derfor holder jeg op – og siger stop!

Lev vel!

Din

kjære Ven

Jes Jacobsen.

København, d. 5. Febr. 86.

Kaa kjære Villvinsen!

Hvordan har Du det egentlig?
Jeg ønsker Dig godt Nytaar; der-
for håber det må være og blive
s.å.

Jeg har det temmelig godt;
jeg længe jo nok somme tider
efter Samlivet med Jer derovre,
Dig og Hansen. Og så er jeg man-
ge Gange ikke oplagt til at
male eller tegne, sæn ^{det gaa}
jo nok. Kommer jeg nu ikke
sammen med Jer, har jeg
måske andre Ting, og glæde
mig over som i firkte har
så meget af, blandt andet
har jeg ment ved at komme
ud i den fri Natur, både
Mark og Skov. Der er det stor-
artet nok, jeg kan snart ik-
ke tænke mig nogen for-
dise Maler, der kan for-
give sådanne Stemninger.
Jeg vil naturligvis heller ik-
ke nu forsøge at fortælle
Dig sådant i Ord.

Du er vel flittig, men når
Du svarer fortæller Du mig

KILDER TIL
DANSK
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

vel ikke hvo-på Du arbejder -
hvilket jeg heller ikke kan
forbærke. Dig og jeg ved
også at det er det vigtigste i
vores Tidsalder, derfor har
jeg også stiller mig. Jeg fortæller
Du kun at jeg i disse Dage
har fået anlagt et nyt Bil-
leder, som jeg forbereder i
Længere Tid har ønsket at
male - og som jeg håber at
få færdig til Forårsudstil-
lingen.

Der er der nok fra J. Nordstrøms
som kommer i et bydelvis
til at være i det nye Bil-
illustreret. Kathol. Når Du
ikke når Du mig skriver med
dette mig med. Fejsten for end
sundelose af Dignitet dertil
uddeler, men Lad det så ikke
be være for længe, for jeg vil
nok vide hvordan Du
har det.

Jeg har ikke sådanne meget
skær at fortælle Dig om
derfor holder jeg op - og st-
ger stop!

Lev vel! Din
Kjære Ven
Jes Jacobsen

Kids alle vores gode Kamme-
ter! Den mig!

Jes