

## 1942-11-13

### FAKTA

Dokumenttype:  
Brevkort

Sprog:  
Dansk

Afsendersted:  
Cannes (Frankrig)

Modtagersted:  
Lyngby (Danmark)

Omtalte personer:  
Michelle Bourret  
Viggo Jarl  
Olga Wagner

Arkivplacering:  
J.F. Willumsens Museum  
Bog: Breve fra J.F. Willumsen til  
Siegfried Wagner 1905-46

### DOKUMENTINDHOLD

Willumsen er flyttet til Cannes, men hans samlinger kan først sendes hjem efter krigen. Flytningen til Cannes tog 20 dage, og den krævede 8 flyttebusser. Willumsen har brugt 53 dage på at installere sig i den nye lejlighed, og han er først nu kommet i orden. Han har ikke mange kræfter og får meget lidt at spise.

### TRANSSKRIFTION

Kære Ven. Cannes den 13 Nov. 1942.

Det er nu længe siden at vi har skrevet til hinanden. Dit sidste Brev af 23/8 har jeg vist svaret paa. Jeg har haft meget at gøre med den Flytning til Cannes. Der maatte 8 store Flytteomnibusser til for at transportere mine Sager. Det tog 20 Dage. Først i disse Dage er jeg saa nogenlunde kommet i Orden. Til Installeringen brugte jeg 53 Dage. Det hele kostede mig ca 20,000 Frs og gik ikke af uden Uheld og Ulykker. Det var en meget anstrængende Tid, da jeg ikke havde Hjælp. Men nu kan jeg vil faa Ro indtil Samlingen skal sendes til Danmark, naar Krigen er forbi, og jeg kan arbejde med min Kunst, hvis Kulden tillader det. Med Jarl har jeg endnu ikke talt. Vi faar meget lidt at spise, og jeg har næsten ikke flere Kræfter. Heldigvis ser det ud til at røde Kors, vil sende mig 2 Fødevarepakker hver Maaned. Den trænger vi i høj Grad til.

Med mange hjertelige Hilsner til Dig og til Fru Olga fra M<sup>me</sup> Bourret og Din gamle Ven.

J.F. Willumsen.

Min Adresse er omstaaende.

Kære Ven. Cannes den 13. Nov. 1942.  
Det er nu længe siden at vi har skrevet til hinanden.  
Dit sidste Brev af 23/8 har jeg vist svaret paa. Jeg har  
brudt meget at gøre med den Feytning til Cannes. Det  
maatte 8 store Feytning Omnibusser til for at transportere  
mine Sager. Det tog 20 Dage. Forst i disse Dage er jeg  
saa nogenlunde kommet i Orden. Til Installeringen  
brugte jeg 53 Dage. Det hele kostede mig ca 20,000 Frs  
og gik af uden Uheld og Ulykker. Det var en meget angstfuld  
gennem Tid, da jeg ikke havde Hjælp. Men nu kan jeg vist faa  
20 indtil Samlingen skal sendes til Danmark, naar  
Krigen er forbi, og jeg kan arbejde med min Kunst, hvis  
Kunsten tillader det. Med Jære har jeg endnu ikke faaet  
vi faar meget lidt til spise, og jeg har naesten ikke faaet  
Det. Heldigvis ser det ud til at røde Kors, vil sende mig 2  
Fødder pakker hver Maaned. Dem trænger vi i høj Grad til.  
Med mange hjertelige Hilsener til Dig og til Fru Olga.  
Fra Mine Brevet og Din gamle Ven J. F. Willumsen.  
Min Adresse er omstaaende.

KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

