

1919-11-05

AFSENDER

Jens Ferdinand Willumsen

MODTAGER

Siegfried Wagner

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Afsendersted:
Nice (Frankrig)

Omtalte personer:
Den Frie Udstilling
Olga Wagner
Edith Willumsen

Arkivplacering:
J.F. Willumsens Museum
Bog: Breve fra J.F. Willumsen til
Siegfried Wagner 1905-46

DOKUMENTINDHOLD

Det glæder Willumsen, at Den Frie Udstillings medlemmer er kommet på andre tanker mht. uddeling af udstillingsmedaljer. Han vil desuden gerne deltage i udstillingen i Aarhus.

TRANSSKRIFTION

3 Place Charles-Felix

Nice

5 Nov 1919.

Kære Wagner

Tak for Brevet.

Det glæder mig meget at høre at den frie Udstillings Medlemmer, efterhaanden er kommet til Forstaaelsen af, hvilken Betydning det vil have for Udstillingen, for dens Aand, at forhindre at der bliver uddelt Medaljer paa dens Udstillinger.

Det betyder meget mere at bevare den gamle gode Retning og Frihed end at bevare mig som Medlem.

Med Hensyn til min Deltagelse i Aarhus Udstillingen, saa vil jeg gærne deltage sammen med mine Kolleger.

Men jeg har jo desværre ikke noget at sende. De ved maaske at der fortiden er en Udstilling i Stockholm, hvortil man har sendt en Masse af mine Ting; deriblandt ogsaa de nye. Selv har jeg intet staaende hjemme. Der maa altsaa laanes af Billedejere; men af hvem, jeg troer det der kan have nogen

Interesse er laant ud til Stockholmerudstillingen.

Her er dejlig Ro. Skøndt Vejret har været køligt de sidste Dage er her dog næsten altid Solskin og lyst. Kun en enkelt Dag kan det regne. Det har været Sommer helt til nu.

Med mange Hilsner fra Edith og mig selv til Dem og Kone

Deres hengivne

J.F. Willumsen

P.S

Da Breve nu kun bruger 7 Dage undervejs, saa fandt jeg det unødigt at telegrafere, det er et helt Apparat der skal sættes i Gang.

J.F.W.

3 Place Charles-Félix

Nice

5 nov 1919.

Kære Wagner

Tak for Brevet.

Det glæder mig meget at
høre at den frie udstilling
Medlemmer, efterhaanden
er kommet til Forstaaelsen
af, hvilken Betydning
det vil have for udstillingen
for dens Aand, at forhindre
at der bliver uddelt Medaljer
paa dens Udstillinger.

Det betyder meget mere at
bevare den gamle gode
Retning og Frihed end

at bevare mig som Medlem.

Med Hensyn til min Deltagelse
i Aarhus Udstillingen, saa
vil jeg gjerne deltage som
men med mine Kolleger.

Men jeg har jo desværre ikke
noget at sende. De ved jo
maaske at der foruden er
en Udstilling i Stockholm,
hvortil man har sendt en
Masse af mine Ting; deriblandt
ogsaa de nye. Selv har
jeg intet staaende hjemme.
Der maa altsaa laanes af
Billedejere; men af hvem, jeg
troer det der kan have nogen

Interesse er laant ud til
Stockholmer Udstillingen.
Her er dejlig Ro. Skøndt
Vejret har været lidligt de
sidste Dage er her dog maaske
altid Solskin og lyst. Kun
en enkelt Dag kan det regne.
Det har været Sommer helt
til nu.

Med mange Hilsener fra
Edith og mig selv til Dem
og Kone Deres hengivne

J. F. Willumsen

P.S

Da Breve nu kun bruger 7 Dage
undervejs, saa fandt jeg det
unødigt at telegrafere, det er
et helt Apparat der skal sættes
i Gang J.F.W.